

# יוחק'ה

## איש גדול משני צידי הגוף.

גם את נטע וגם יוחק'ה – הצלחתם עם הילדים, הצלחתם מאד עם הנכדים והנכדות ועם הקשר המשפחתי שלכם עם תלמה וענת, עם איתמר ואהובה ועם כל משפחת ענבי, עם מיכאל ומשפחתו בכפר סבא, שהוא נשאר עכשיו לבד נציג משפחת גרינבוים.

משפחה יפה. ספור יפה. ספור נעים.

ועם כל הכאב, ועם הרצון שהוא ישאר עוד קצת – יוחק'ה עכשיו שלם משני צידי גופו, שני צידי גופו נחים עכשיו שווה בשווה בעמק השווה – במקום השווה ביותר בעולם, בגן העדן, במנוחת עולם.

חברים טובים לכם רנה ואורי פלג – והם ימשיכו להיות לך לחברים, ותמשיכי נטע, תמשיכי לצעוד ולרוץ ולהספיק, ולהקיף את כל משפחתך בחיבוק אחד גדול, והם יחזירו לך אהבה על כתף.

היה שלום יוחק'ה – איש גדול – שביקש לנוח טרם זמנו – והגיע.

שרהליה שרון



זהו ספור משפחתי ספור יפה. ספור נעים – משפחת גרינבוים ומשפחת ענבי שהתאהבו זו בזו וזה בזו וילדו את דלית ונעם מיכל ועידן – ואחר כך באו נכדים ונכדות ועוד קודם לכן היה להם רב סבא ענבי, ורב סבתא רבקה שניהם זכרונם לברכה – והיה להם גם רב סבא ורב סבתא בכפר סבא גם הם כבר זכרונם לברכה ויש להם דודים ודודות – המון – טפו-טפו-טפו – אפשר לומר ממש שבט, שבט אחים גם יחד.

במשפחה הזו קרו אסונות, היה בכי גדול שהתמשך והלך והתעצם – אבל כל השמחות הקטנות של ימי הולדת וגיוס לצבא, וחגיגות בר-מצווה וטיולים קטנים – וחתונות לא מזמן – נתנו טעם טוב לחיים.

נטע ויוחק'ה – זוג משמיים – היא לו והוא לה פשוט אהבה. יוחק'ה תמיד נראה גדול, ענק, גבוה – חזק ויציב – הרבה חברים לו מהמגזר הערבי, מהמגזר הדרוזי, הצירקסי, יהודים, וחברה לו העבודה. עבודה בחוף, בשדה באדמה – עם השמש, עם עונות השנה.

ואז, משהו כמו לפני 16 שנה – התערער האיזון של שני צידי גופו, צד אחד נחלש, ביקש עזרה – והצד השני החזיק את "היוחק'ה הזה". ומאז אותו דבר – הכל אותו דבר – כביכול, רק בכסא גלגלים ואוטו מיוחד והרחבת הדירה – ונטע שמתרוצצת אשה טובת מאד – נראה כאילו לא קשה לה והכל ברור לה ומובן שכן צריך להיות – פעם למעלה, פעם למטה.

גם לך נטע היה איש טוב. מה שרצית, או שלא רצית הוא הלך אחריך, נסע איתך חייך אליך – אהב אותך. היו לכם שמחות קטנות ושמחות גדולות. היו לכם גם הרבה דמעות על החורים, על חגי, על יובל – המון חיבוקים של שכול ואובדן – ובכל זאת קמתם והמשכתם – את המשכת ללכת והוא המשיך לנסוע בקלנועית – ושניכם יחד ברכב של איש נכה שכף ידו הגדולה מונחת לה ונחה.