

## חייקה – אשה טובה טובה



שתי ידייך פשוטות על השולחן – וכל מי שעבר, היית אומרת לו: "ראית מי בא אלי? בואי תגידי שלום".

מדברים עלייך חייקה – גם הצעירים, גם המבוגרים, מדברים בך באהבה גדולה, אשה טובה טובה, וילדייך הם המשך מוצלח מאד שלך ושל ישראל, והם מתוך הדאגה והשתתפות בכאב, ביקשו לך את מקום מנוחתך – אדמת אשדות – ביתך האוהב והנאהב.

אין לך תחליף, גם לא יהיה – היית אם בית לכולנו.

תודה לך חייקה שהיית לנו ובשבילנו תמיד.

תודה לילדיך שעם אותו חיוך שלך ליוו אותך עד תום, עד רגע השקט והשלווה.

יוסי, יאיר וטובה, ובני המשפחה המורחבת – מיצאו נחמה בהמון שנים יפות וטובות של אמא סבתא – חייקה.

היי שלום,

באהבה והערכה שרה'לה שרון.



חייקה – אשה טובה טובה, טובה מאד.

חייקה קנטרוביץ, = קינן ז"ל – שעת קבורה.

כמה פעמים ספרתם עד?.....

מי יכול לשער בנפשו כמה קציצות חייקה הכינה במהלך שנותיה, כמה גפילטע פיש, כמה פעמים היא קמה כל בוקר, גם בשבתות, בשעה ארבע בבוקר, ביום, בליל, בערפל, בחום ובקור. כמה פעמים חייקה עשתה לנו את יום החול ליום של חג – עם הבישולים האמיתיים שלה, עם כפות ידיים מנומשות, הליכה צידית ימינה ושמאלה, עם חצאית וחולצה וסוודר מעל ותמיד עם סינור.

אם שאלנו את חייקה מה סוד הקציצות? היתה עונה הרבה לחם, קצת בשר בשביל שיספיק ל – 600 מנות, נו, ועוד קצת מזה וקצת מזה והרבה חיוך ואופטימיות וגם ידע ובקיאיות בחיי התרבות בארץ ובעולם.

חייקה אהבה לשיר, היתה חולבת את הפרות בידיים (עם וזלין – כמו פעם) ושרה: "עמוק עמוק העצב בעיניים", הייתה מתמצאת בלהקות מחול, בתיאטרון, בשמות של שחקני קולנוע, אבל בעיקר אהבה והעריכה מאד את ילדיה, את נכדיה, את הנינים – חייקה וישראל היו זוג חרוצים, הוא בכרם – עד שנגמור את השורות, והיא במטבח.

יש לה לחייקה את יוסי, יאיר וטובה וכלות וחתן והמון נכדים וגם נינים וכולם כולם חולקים לך כבוד ואהבה – יוסי, יאיר וטובה היו צמודים אליך בשעות הטובות ובשעות הקשות – ואת היית מתיישבת איתם בחדר האוכל –