

ערב פסח - תשמ"גח נ ו ך      נ י ב      ז " ל

נולד - מרץ 1914

נפטר - ב- 17 למרץ 1983.

נאמר על הדור כי הוא הולך ופוחת וכאשר הזמן, הגיל והבריאות עושים את שלהם הולכים ובעלמים מנוף חיינו דמויות מוותיקי המקום.

כאן אנו מלווים בדרכו האחרונה את חברנו הנוך ניב אשר עם לכתו נפער חלל בנוף הוותיקים של אשדות.

חנוך נולד בפולין ב- 1914, היה חבר בתנועת נוער ציונית "דרור". למד בבית ספר עברי אשר שלוש אחיותיו היו מורות בו ואחיו מנהל אותו בית ספר.

עלה לארץ ב- 1932 והגיע לאשדות בעקבות אחיו, אריה ז"ל אשר הקדימו.

בתחילה עבד בפלחה והיה נדמה לי, צעיר הפלחים באשדות. היה באותה עת הטרקטור הגדול ביותר בארץ וחנוך עבד עליו עבודות חוץ, בכריית התעלה בנהריים. עם פרוץ המאורעות והקמת חיליות הנוטרים התגייס לשרות זה והיה כפי שנקראו אז "גפיר" - במשך שלוש שנים. לאחר זאת נכנס לעבוד בנהגות.

בעבודתו זו נהג בשירות אשר הובילו אספקה ליושבים נצורים במלחמת העצמאות. עם התפתחות התחבורה התקדם אף הוא ועבר לנהוג בסמיטריילר. לאחר 25 שנות נהגות, בשנות השישים, היה מרכז עבודה וחבר מזכירות כשנתיים ולאחר זאת עבד מספר שנים, בהתאם לעונות השנה, בכרם, בפרדס ובזיתים.

לאחר זאת חזר להגה והיה נהג של "בית ירח" וכנהג המשיך עד אשר הוכרע ע"י מחלתו.

בתקופת מחלתו ניסה להתאושש ולעבוד במפעל ועשה מאמצים רבים להגיע לעבודה. היה נראה מפעם לפעם מתיישב באמצע הדרך לנוח, כי קשתה עליו הדרך. עד אשר כרע, נפל. גם המסירות הרבה של רעייתו תבל"א חיה קצרה ידה מלהושיע.

בכל מקומות העבודה ידוע היה כעובד מסור וחרוץ, ענוותן ונחבא אל הכלים, לא בדחף לראש אך מלא תמיד בצורה הטובה ביותר כל עבודה או תפקיד שנטל עליו.

השאיר משפחה נאה: ילדים ונכדים אשר יעזרו לשמר דמותו בינינו.

וכמילות פרידה נוכל לומר: "נוחה בשלום על משכבך, הולך נכוחה וימתקו לך רגבי העפר אשר הרוות בזיעתך וישמר לעד בתוכנו זכרך".

שלום לעפרך.

דברים שנאמרו ליד הקבר - נח כהן